

En tur i den midtsjællandske tidsmaskine

Sogneudflugt søndag den 12. maj 2024

Afgang fra Drejø kl. 6.10 og fra Skarø kl. 6.40 og fra Svendborg havn kl. 7.30

Turen går fra Svendborg mod Sjælland, hvor vi skal gøre dagens første holdt i Haraldsted, nord for Ringsted. Sjællands gamle hovedlandevej går gennem denne landsby, og stedet er ladet med dramatisk historie fra den danske højmiddelalder. Her lå der en kongsgård, og det var i skoven tæt ved, at Knud Lavard blev dræbt i januar år 1131, som offer for et politisk mord. Vi skal besøge Haraldsted kirke, en stor middelalderkirke, som allerede stod færdig ved Knuds død, og som siden har tjent som valfartskirke.



Haraldsted kirke. Foto: Ian Heilmann



Kongehallen i Sagnlandet Lejre: Off. foto

Herefter går

turen videre mod nordøst og endnu længere tilbage i historien, helt til vikingetiden, nærmere betegnet Sagnlandet Lejre, blot 7 km vest for Roskilde. Her vil vi få en professionel rundvisning i denne navnkundige og autentisk genopførte vikingelandsby, centreret omkring den fantastiske skibsformede kongehal, opført af egetømmer i enorme dimensioner. Frokosten indtages her på stedet, hvor vi også kan hvile lidt ud efter alle de mange historiske indtryk.

Vi forlader vikingelandet for at køre lukt ind i nutiden og en flig af fremtiden, nærmere bestemt "Fridlev", et spritnyt og moderne bofællesskab, som ligger i udkanten af Hvalsø, kun et kvarters kørsel fra Lejre. Her er Lisbet og Ian flyttet ind sidste år, sammen med ca. hundrede andre beboere, i alderen fra 0 til 80 år. Vi skal en tur rundt i denne nutidslandsby, et eksempel på efterhånden mange sådanne alternative boformer, som skyder op i disse år, med fokus på klima- og ressourcebevidst levevis. Vi får kaffe og kage i et af landsbyens fælleshuse, Fridlevs svar på sagnlandets kongehal.



Bofællesskabet "Fridlev" i Hvalsø. Foto: Ian Heilmann

Når klokken nærmere sig halvfire, stiger vi ombord på bussen, med kurs atter mod Svendborg og Højstens afgang kl. 17.30.

Menighedsrådet sørger for kaffe og rundstykker på færgen om morgenen, og der vil vanen tro være øl og vand tilgængeligt gennem hele dagen på samtlige transportmidler. Egenbetaling beløber sig til 200 kr., plus beløb til drikkevarer til frokosten.

Vi glæder os til at se jer!

Ian og Lisbet

Tilmelding senest onsdag den 1. maj – og meget gerne tidligere – til Helle på mb. 22354616 eller mail: helle.koster@gmail.com